

Heer, naar Uw woord is het een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.

Daarom herdenken wij nu in liefde, die onder ons gewoond hebben en die Gij tot U hebt geroepen.

Wil met hen handelen niet naar de strengheid van Uw rechtvaardigheid, maar naar de goedheid van Uw barmhartigheid. En verleen hen op de dag van Uw wederkomst met alle uitverkorenen een heerlijke verrijzenis.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.

I Cor. XV 20



El Greco

PAROCHIE VAN DE H. LANDRICUS
ECHT



BIDDEN WIJ

*voor allen, die ons voorgingen met
het teken van het Geloof, dat zij nu
rusten in Christus' vrede.*

ALLERZIELEN 1966-1967

Johanna Lammen-Ledüç
Christiaan Vos
Maria Hubertina Laugs-Omloo
Maria Gertrudis Coonen-Ruyters
Johannes Hubertus Boumans
Johannes Hubertus Munnich
Johannes van Hout
Maria Catharina Hubertina Maassen-Vissers
Johannes Hubertus Maessen
Emile Weeda
Peter Hubert Gielen
Christina Zorge
Johannes Arnoldus Schoenmakers
Henricus Hubertus Dekkers
Maria Elisabeth Delsing-Omloo
Johannes Verheyen
Peter Mathijs Poell
Wilhelmus Hubertus Cuypers
Frans Hubert Cuypers

Pieter Wijmans
Josephus Hubertus Vergoossen
Maria Elisabeth Lausen-Mains
Maria Hubertina Josephina Coonen
Maria Omloo-Mestrom
Elisabeth van der Laak-Ruyters
Frederik Smeets uit Maastricht
Elisabeth van Laar
Peter Jan Jos Wijnands
Willem Wintraeken
Willem Graus
Alphonsine van de Venne-Roermond
Minnie Abels-Abels